



24.9.2016

כ"א אלול תשע"ו

שבוע טוב להורי גן דקל!

השבוע עסקנו בחג הקרב אלינו-ראש השנה- במפגש שוחחנו על המשמעויות הרבות של המילה "ראש" ומה היא מסמלת לנו בשם החג- ראשית, התחלה, הילדים הזכירו מושגים שונים עם המילה ראש כמו ראש הממשלה, ראש המועצה, ראש פינה, ראש גדול, ראש נקי ועוד..

בקבוצות קטנות עבדנו על סמלי החג- הבוגרים התאימו מילה לתמונה, הצעירים עבדו על חריזה במילים הקשורות לחג וציירו את סמלי החג

השנה חקרנו והרחבנו על "התפוח"- יצאנו לחפש עצי תפוח בקיבוץ והתבוננו מקרוב על הגזע והעלים המעניינים של עץ התפוח- עדנה הגנת אירחה אותנו בחצר ביתה והסבירה לילדים על עץ התפוח ועצי הרימונים שבחצרה. בגן חקרנו את פרי התפוח ואת סוגיו השונים ובדקנו איזה מהם יתחמצן מהר יותר, הילדים חתכו וגירדו תפוחים והכנו ריבת תפוחים, שרנו, רקדנו וציירנו לצילי השיר "שני תפוחים" של אהוד מנור.

באומנות למדנו על "טבע דומם" ובעקבות כך הילדים קיבלו קערות עם תפוחים אדומים וירוקים והתבקשו לעצב את התפוחים באיזו פינה שהם בוחרים בגן- כמובן שצילמנו ואת התוצרים תקבלו כתמונה ביום שישי הקרוב.

יעל ברנשטיין עבדה עם הילדים על אומנות הפסיפס ויצרו יחד רימונים מרהיבים.

מחר נצא לטיול בוקר ונמשיך לעקוב אחרי פריחת החצבים שנמצאים ליד חדר האוכל. נא הקפידו להגיע לגן עד השעה 8:30 ולהגיע עם נעל נוחה לטיולים (לא קרוקס ולא נעלי אצבע), תדאגו בבקשה להביא כובע לגן- הימים חמים מאוד ואנו מקפידים על חבישת כובעים בטיול. בהמשך השבוע נלמד על הדבורה ותהליך הפקת הדבש, נכין עוגת דבש ודובשניות, בסדנה- ניצור, נצבע ונכייר את סמלי החג.

ביום חמישי רחל הציגה לילדים את האוגר- הרחיבה על משפחת האוגרים והראתה סוגים שונים של אוגרים

ביום שלישי ערכנו תרגיל התגוננות בו הילדים נכנסו למרחב המוגן בצורה מסודרת ורגועה- התרגיל עבר בנחת וללא בהלה.

ביום שישי הקרוב נערוך קבלת חג-ראש השנה- בגן, אין צורך להביא כלום.

בברכה צוות גן דקל:

יעל שחורי, יעל ברנשטיין אילנית בר אדון, רונית שמעון, עדן דהן, עדן תורגמן, מרסל חתומה.